

14. jun. 1841

FAKTA

Dato:

14. jun. 1841

Sidetal:

Dagbog D, side 55-56

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-35

Omtalte personer:

Correggio

Rotti

Schneerenberger

Edvard Sonne

Paolo Toschi

TRANSSKRIFTION

14de Mandag.

Først henimod 9 kjørte vi om Morgenens viidere da vi kun havde et kort Stykke 15 Miglier til Parma, Veiret •56• var vel i Begyndelsen godt; dog snart fik vi det stærke Uveir hvormed det alt i flere Dage havde truet, og vi kom saaledes i en øsende Regn med Torden og Lynild om Middagen til Parma hvor vi toge ind i Gambaro, der havde Værtinden faaet Brev fra St: Gallen om at holde os frie i to Dage paa hans Regning og besørge os viidere ved et Brev til Værten i Piazzentza hvor vi skal tilbringe en Nat. En Deel af Sig: Rottie's Sorger blev saaledes lettede, han vilde ellers have forladt os her og gaaet viidere med Diligensen. Efter at jeg havde klædt mig om og faaet mit 5 Dage gamle Skjæg aftagen gik jeg til Toski's¹ Athelie, men traf hverken ham eller Sonne,² jeg tilbragte imidlertid en saare behagelig Tiime i Atheliet med at see de forskjellige der ophængte Kobberstik, deels af Toski og hans Elever, deels af andre gode Mestere. En Rommer der ogsaa var Elev af Toski var saa god at viise mig om, og siden gaae med mig til Sonne's Boepæl, dog heller ikke der traf vi ham. Jeg gik derfor ene om Eftermiddagen i Domkirken for at see den saa meget udraabte Kuppel i Fresko af Correggio;³ men i høi Grad fant jeg mig skuffet, der er en Confussion deri uden liige, dette er imidlertid for en stor Deel foraarsaget ved den yderst slette Maade hvorpa den er conserveret, Vandet maae i lang Tiid frit have haft sit Spil igjennem Hvælvingen; thi saagar heele Stykker af Kalken er falden ud.

¹ Paolo Toschi.

² Edvard Sonne.

³ Correggio.

