

1. dec. 1835

FAKTA

Dato:

1. dec. 1835

Sidetæl:

Dagbog B, side 103 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte værker:

Grækere arbejde i ruinerne ved

Akropolis

Udsigt gennem døren på Parthenon

mod solnedgang

Trykt udgave:

Ida Haugsted: Dream and reality.

Danish antiquaries, architects and

artists in Greece, London 1996, s. 369

TRANSSKRIFTION

Idag var det atter det yndigste Veier man kunne ønske sig. Jeg malede saavel om Formiddagen som om Eftermid: paa mine Studier oppe paa Acropolis,¹ som nu i et Par Dage for det slette Veier ikke har været muligt at arbeide paa. I Skumringen besøgte jeg Hansen,² og heele Aftenen tilbragte jeg med at skrive til Rose,³ og meddele hende min Beslutning at gaa til Constantinopel.

¹ Grækere arbejde i ruinerne ved Akropolis og Udsigt gennem døren på Parthenon mod solnedgang.

² Christian Hansen.

³ Brevet er nr. 58 på Rørbyes liste over afsendte breve 1834-37, men er ikke bevaret.

30. Christ. 6 Sødjel. 4. Charl. Frederike. (49de Uge.)
6. Nicolaus. November 1825. December. Udgivt.

29. I dag begynde jeg en Dornid, og jeg saa den... (jævnligt) til... (jævnligt) til...
30. I dag var det et stort... (jævnligt) til... (jævnligt) til...
1. I dag var det et stort... (jævnligt) til... (jævnligt) til...
2. I dag var det et stort... (jævnligt) til... (jævnligt) til...
3. I dag var det et stort... (jævnligt) til... (jævnligt) til...
4. I dag var det et stort... (jævnligt) til... (jævnligt) til...
5. I dag var det et stort... (jævnligt) til... (jævnligt) til...