

## 13. maj. 1840

### FAKTA

Dato:  
13. maj. 1840

Sidetæl:  
Dagbog C, side 64

Dagbogens placering:  
Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.  
KKS1974-33

Omtalte personer:  
Heinrich Eddelien  
Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth

### TRANSSKRIFTION

13de Onsdag

Kl 5 om Morgenen var jeg alt oppe, da det ikke var mig muligt at falde i Søvn efter at jeg var vaagnet, og saae at Veiret var saa smilende. Da Rose endnu vel blev liggende noget, gik jeg en Spadseere Tuur ned til Piazza Navona hvor alt den heele Comers til Torvet idag var i fuld Gang. For ikke at komme tomhændet hjem gik jeg paa Tilbageveien ind at købe Kager til Rose, og da jeg ogsaa traf Grønneærter til en moderat Priis, gjorde jeg ogsaa deraf et Indkjøb, da jeg viste jeg kunne glæde Rose med disse, og da jeg selv er som Rommerne, der ikke genere dem ved at købslaae og hjembære Kjøkkensager. Kaffen stod færdig da jeg kom hjem, og da jeg havde ladet mig den smage godt, gik jeg til mit Arbeide. Om Eftermid: gik vi en Tuur næsten i bestandig Regn; men vi havde det nødvendige Erinde, der drev os ud, at gaae til Manden der i forgaars solgte os Kufferten, den var os for stor, og vi ønskede en mindre. Vi vare ogsaa oppe for at ville besøge Erdelins,<sup>1</sup> men traf dem igjen ikke hjemme, vi have saaledes flere gange været der forgjeves. Siældent eller jeg kan sige aldrig falder det disse Mennesker ind at komme til os, jeg henregner det til Mangel paa Opdragelse. Deres Selskab er os saaledes ikke synderlig frug[t]bringende.

---

<sup>1</sup> Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

