

28. jan. 1837

FAKTA

Dato:
28. jan. 1837

Sidetæl:
Dagbog B, side 12 recto

Dagbogens placering:
Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte personer:
Frederik VI
Fritz Paulsen

TRANSSKRIFTION

Carnevalet er idag begyndt; men ingen Masker, ingen Confetti er tilladt og der er da egentlig slet ikke andet særskilt fra de andre Dage, end Væddeløberne (Barbari) om Aftenen, og som neppe lønner Umagen at gaae for at see. I Andledning af vor Konges¹ Geburtsdag gav Oberst Pauelsen² igjen i Aar et Selskab i Palazzo Poniatousky (Spiilman)³ og man kan ikke andet end indrømme at Intet var sparet, saa at da ogsaa Munterheden snart kom tilveie ved den overflødige Champagne, og flere havde sig en lille Ruus, og sluddrede dygtigt.

¹ Frederik VI.

² Fritz Paulsen.

³ Spillmanns konditori lå i Palazzo Poniatowski i Via della Croce.

Jannar 1837.

22. Dødd i Rom. Sommers i ferd Alvor i Brindgalle, de
der intet Carnevall blivne af. De flere offentlige Abstraktion
Vindstøffet og Anstaltet som opførte for den simple Maanedes Høst af
te unge flod, og der med det vilde af indre omme at der i det
sædvanligt er færd flara Omvendt, der er en mangfoldig begjæret end
de glimder for begjæret Brødet, og end Morsgængen færd med Gaudes,
23. med Luffaga Bagarm der bringer det Brødet i Brødet
24. med Luffaga Bagarm der bringer det Brødet i Brødet
25. med Luffaga Bagarm der bringer det Brødet i Brødet
26. med Luffaga Bagarm der bringer det Brødet i Brødet
27. med Luffaga Bagarm der bringer det Brødet i Brødet
28. med Luffaga Bagarm der bringer det Brødet i Brødet